

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ονειρευόμαστε τα σχολεία, ακόμα και αν είναι απομακρυσμένα από τον πολιτισμό, και ειδικότερα σε επαρχίες και νησιά, να έχουν την ευκαιρία να κάνουν πολλές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες μέσα και έξω από τα σχολεία. Αυτές οι δραστηριότητες, που αναπτύσσονται μέσα στο περιβάλλον του σχολείου, βοηθούν θετικά στην καλή ψυχολογική κατάσταση και αυτοεκτίμηση του μαθητή!



Οραματιζόμαστε το σχολείο του μέλλοντος ως ένα μέρος, που το παιδί θα μαθαίνει καινούργια πράγματα διασκεδάζοντας. Ένα ιδανικό σχολείο πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε μαθητή. Για να προσφέρει ευχαρίστηση στον μαθητή και να τον δραστηριοποιεί κάνοντας τον να συμμετέχει ενεργά στο μάθημα. Συγκεκριμένα η χρήση εποπτικών μέσων, η σύνδεση με το διαδίκτυο, η

οπτικοακουστική μέθοδος διδασκαλίας μπορούν να συμβάλουν στον καλύτερο τρόπο μάθησης!

Οι καθηγητές στο ιδανικό σχολείο θα παρέχουν βοήθεια στα παιδιά, ώστε να έχουν τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις στο μάθημα, ακόμα οφείλουν να είναι δίκαιοι με όλα τα παιδιά και να μην τα διακρίνουν με άλλα παιδιά. Οι καθηγητές θα ευθαρρύνουν τους μαθητές, θα δείχνουν κατανόηση, θα καλλιεργούν κλίμα εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με τους μαθητές. Επιπρόσθετα, στο σχολειό που ονειρευόμαστε οι καθηγητές θα διατηρούν την αυστηρότητα απέναντι στα παιδιά και θα προσπαθούν να τους καλλιεργούν ανθρωπιστικές αξίες, να τους μάθουν ποιο είναι το σωστό.



Φανταζόμαστε το σχολείο να βρίσκεται στην φύση, περιτριγυρισμένο από διάφορα είδη ζώων και δέντρων, δηλαδή σε ένα μέρος γεμάτο οξυγόνο. Θα περιέχει διάφορες δραστηριότητες όπως π.χ.: τοξοβολία, ολυμπιακά αθλήματα, αίθουσα Η/Υ, βιβλιοθήκες, θέατρο σκιών, ένα κυλικείο που θα

παρέχει υγιεινές τροφές, χορωδίες, μάθημα οργάνων και άλλες τέτοιες βιωματικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους.



Ως μαθητές του ιδανικού σχολείου, εκτός από δικαιώματα θα έχουμε και υποχρεώσεις απέναντι στους καθηγητές μας και στο χώρο, στον οποίο θα περνάμε τη μισή μας μέρα. Οφείλουμε να φερόμαστε με υπευθυνότητα και σεβασμό, να τηρούμε τους κανόνες και να είμαστε ευγνώμονες για τις ευκαιρίες που μας προσφέρονται.

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Έλενα Καλτσούνη

Άννα Μαμούρα

Γιάννης Τουργιώτης